

ΑΝΤΝΑΝ ΣΕΧΑΝΤΕ

καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας και συγκεκριμένα στη ΣΤΕΤΡΟΔ
μέλος στο Δ.Σ. του ομίλου interlingua

Συν-υπεύθυνος για τη μη καταβολή δεδουλευμένων δύο ετών σε 6 εργαζόμενους στα φροντιστήρια interlingua

Πάνε δύο χρόνια από την τελευταία φορά που η διοίκηση των φροντιστηρίων interlingua αποφάσισε να πληρώσει τους εργαζόμενους της. Πιο αναλυτικά, στα τέλη Ιουλίου του 2010, η διοίκηση καλεί τους εργαζόμενους των φροντιστηρίων και τους ανακοινώνει την πώληση του ομίλου. Οι καινούριοι αγοραστές παραμένουν στην πλειοψηφία τους άγνωστοι στο προσωπικό, πέρα από τον μεγαλομέτοχο και το καινούριο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 4 μέλη, ένα από τα οποία είναι και ο Αντνάν Σεχάντε. Τον Αύγουστο του 2010 και ενώ η καινούρια διοίκηση τους διαβεβαιώνει ότι όλα θα συνεχιστούν ομαλά, παύει να τους πληρώνει και από τότε αρχίζει ένας καθημερινός αγώνας από 6 καθηγητές και καθηγήτριες που αντιδρούν και απαιτούν τα δεδουλευμένα τους.

Είναι Δεκέμβριος του 2012 και οι 6 εργαζόμενοι που πλέον έχουν προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας συνεχίζουν να διεκδικούν τους μισθούς δύο ολόκληρων χρόνων που τους οφείλει η διοίκηση. Βρίσκονται έξω από τα φροντιστήρια και παρεμβαίνουν, ενημερώνοντας για τον αγώνα τους τους απλήρωτους συναδέλφους τους καθηγητές (που συνεχίζουν να δουλεύουν με τον φόβο της απόλυσης) καθώς και τους μαθητές. Την ίδια στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν την πάγια τακτική απο μεριάς διοίκησης που τους κοροϊδεύει κατάμουτρα και τους εκφοβίζει καλώντας την αστυνομία. **Τακτικές που χρησιμοποιούνται και απο τον γνωστό σε εμάς, καθηγητή - χημικό Αντνάν Σεχάντε, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του ομίλου Interlingua.**

Μπορεί να δημοσιοποιούμε το όνομα και τα “κατορθώματά” του αλλά λέμε ότι το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Έχει γίνει πλέον κανόνας σε κάθε χώρο δουλειάς, τα αφεντικά με πρόσχημα την κρίση να κρατάνε ομήρους χιλιάδες εργαζόμενους, αφήνοντάς τους απλήρωτους υπό το συνεχή φόβο της απόλυσης. Και όλα αυτά φυσικά με τις δικαιολογίες ότι “δεν την βγάζουν” και ότι “οι δουλειές δεν πάνε καλά”. Αλλά πίσω από αυτές τις μελοδραματικές παραστάσεις των αφεντικών κρύβεται η κοινή τους ανησυχία για το κατά πόσο η κερδοφορία τους θα μειωθεί.

Εμείς σαν φοιτητές-τριες του ΤΕΙ Αθήνας που δεν θέλουμε απλά να «κοιτάμε την δουλειά μας», δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιους καθηγητάρδες-αφεντικά να κυκλοφορούν και να κάνουν μαθήματα ανενόχλητοι. Γνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια interlingua είναι εικόνα από το δικό μας εργασιακό μέλλον (κάποιοι από εμάς το βιώνουμε ήδη, σε ευκαιριακές και πρόχειρες δουλειές), εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και επιλέγουμε να διαλέξουμε πλευρά. Και αυτή δεν είναι άλλη από την πλευρά των εργατών και των εργατριών που κρατάνε ακόμα την συλλογική τους συνείδηση και δύναμη ζωντανή και εναντιώνονται στους εκβιασμούς και στα σχέδια των αφεντικών, δηλαδή στην περαιτέρω υποτίμηση της εργασίας τους, της αξιοπρέπειας και της ζωής τους.

Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στα φροντιστήρια interlingua
Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας
Πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών

φοιτητές / τριες με ταξική συνείδηση 