

# Ψήφισμα\*

\*το παρόν ψήφισμα είναι ανοιχτό προς συνδιαμόρφωση

## **Σπουδαστικού Συλλόγου της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών**

Ο νέος νόμος - πλαίσιο της Διαμαντοπούλου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι θα επιφέρει σκληρή λιτότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συνδιασμό με το πρόσφατο κούρεμα των αποθεματικών των Πανεπιστημίων (PSI), πλασάρετε ως “σωτήρια” λύση και “μονόδρομος” η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματικοποίηση των πανεπιστημίων. Στόχος τους είναι να μετακυλήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εκπαίδευσης στους φοιτητές. Έτσι λοιπόν η επόμενη κίνηση είναι να δούμε, τμημάτα της φοιτητικής μέριμνας όπως είναι η σίτιση να κατάρχονται.

Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι στον τομέα της σίτισης στα περισσότερα πανεπιστήμια δεν υπάρχει κρατική διαχείριση αλλά έχουν αναλάβει επιχειρήσεις – εργολαβίες μέσω διαγωνισμών, οι οποίες λαμβάνουν την χρηματοδότηση από κάθε ίδρυμα την οποία και διαχειρίζονται με κύριο μέλημα τους το κέρδος. Επομένως οποιαδήποτε εντολή δεχτούν από το κράτος για περικοπή χρηματοδότησης της φοιτητικής μέριμνας ουσιαστικά θα τους ανοίξει τον δρόμο για να επιβάλουν επώδυνες αλλαγές (αντίτιμο στα γεύματα, χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας στο προσωπικό (περικοπές μισθών, εντατικοποίηση, απολύσεις) καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του φαγητού.

Στην περίπτωση του ΤΕΙ Αθήνας έχουμε την “Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ”, μια εργολαβία που ξέρει καλά να οικονομάει πάνω στις πιο βασικές μας ανάγκες όπως είναι η σίτιση, η οποία δεν έχει αρκεστεί στην διαχείριση μόνο του εστιατορίου αλλά έχει σπείρει μαγαζάκια – κυλικεία μέσα στο ΤΕΙ, από τα οποία και αισχροκερδεί.

Δεν έχουμε αυταπάτες, το “δωρεάν” φαγητό που διανέμεται σε εμάς τους φοιτητές είναι ήδη χρυσοπληρωμένο μέσω φόρων. Και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της ενοχοποίησης και ούτε να πιστέψουμε ότι είναι δείγμα καλής θέλησης από την μεριά τους. Όσον αφορά την διανομή της κάρτας σίτισης στους φοιτητές, θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί μονάχα την καταμέτρηση των μερίδων αλλά αποτελεί την αποδοχή του αποκλεισμού από την σίτιση όσων δεν απολαμβάνουν τα «προνόμια» της φοιτητικής ιδιότητας. Μια κοινωνική ανάγκη δεν μπορεί να θεωρείτε είδος πολυτελείας, άλλα πρέπει να είναι ελεύθερη για το σύνολο όχι μόνο της κοινότητας του ΤΕΙ (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί φοιτητές, εργαζόμενοι, καθηγητές) αλλά και όσων ακόμα στερούνται αυτό το βασικό αγαθό επιβίωσης (άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες κα).

- **Εξω οι εργολαβίες από την λήσχη, από το ΤΕΙ και από παντού!**
- **Δωρεάν σίτιση για όλους χωρίς αποκλεισμούς.**

**Όλοι/ες στην παρέμβαση στο εστιατόριο την  
Πέμπτη 3/5, ώρα 2μμ.**