



Η αποχή να συνοδευτεί με αγώνα και συνείδηση!

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, στις εκλογές της σχολής μας η αποχή κυριάρχησε. Το ποσοστό της αποχής ήταν πολύ υψηλό και ξεπέρασε το **90%** των φοιτητών. Βέβαια γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς που απείχαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν, όχι επειδή κράτησαν συνειδητά μια πολιτική στάση ενάντια στις εκλογές, αλλά επειδή γενικότερα κυριαρχεί ένα κλίμα απόθειας και αδιαφορίας για τα κοινά. Και για εμάς αυτή η αποπολιτικοποίηση και η παθητικότητα του φοιτητή καλλιεργείται ξεκάθαρα από τους σημερινούς μηχανισμούς και θεσμούς ανάθεσης που κυριαρχούν στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία γενικότερα. Αναφερόμαστε στις παρατάξεις και στις εκλογές. Οι παρατάξεις γιατί έχουν συμβάλει στα μέγιστα για να μετατραπούν οι γενικές συνελεύσεις των συλλόγων σε κομματικές αρένες και τον φοιτητή σε απλό ακροατή αποτρέποντας τον να ασχοληθεί και να συμμετέχει ενεργά, αλλά και ο θεσμός των εκλογών αυτός καθαυτός γιατί προάγει την λογική της διαμεσολάβησης και τον σαφή διαχωρισμό σε "ειδικούς" και μη της πολιτικής.

Οι θέσεις που έχει το αυτόνομο σχήμα πάνω στο θέμα των εκλογών είναι γνωστές, καθώς από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιηθήκαμε τονίσαμε ότι το αυτόνομο σχήμα δεν αποτελεί άλλη μια παράταξη. Δεν δημιουργήθηκε για να παίρνει μέρος στις εκλογές και δεν διεκδικεί καμιά εξουσία, καμιά καρέκλα στο διοικητικό συμβούλιο. Για αυτό και την εβδομάδα της εκλογικής αναμέτρησης, προτάξαμε την συνειδητή αποχή και παράλληλα την παρουσία και την συμμετοχή όλων των φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις, διαφοροποιώντας έτσι, την θέση μας από διάφορες απολίτικες τάσεις. Υποστηρίξαμε την συνειδητή αποχή από τις εκλογές, γιατί πιστεύουμε ότι η πραγματική συμμετοχή δεν θα έρθει με την κατάθεση μιας ψήφου και ταυτοχρόνως την ανάθεση των συλλογικών μας υποθέσεων σε κάποιους άλλους. Γιατί στην τελική, δεν γουστάρουμε μια χούφτα φοιτητοπατέρων που βρίσκονται στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζουν για εμάς και φυσικά υπό την απουσία μας.

Έτσι λοιπόν, επιλέγουμε τον αδιαμεσολάβητο αγώνα έχοντας σταθερή παρουσία στους δρόμους και στις γενικές συνελεύσεις και όχι σε ψηφοδέλτια και σε Διοικητικά Συμβούλια. Συμμετέχουμε σε εκείνες τις ανοιχτές διαδικασίες όπου γεννιούνται συνειδήσεις, αγωνιστικές τάσεις και ξεφυτρώνουν ανταγωνιστικά κινήματα. Θέλουμε να δούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζί και να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα ζητήματα που τους αφορούν. Ισότητα και συλλογικά. Χωρίς αρχηγούς και άλλους "ειδικούς" πάνω από τα κεφάλια μας. Καιρός λοιπόν να απορρίψουμε τις λογικές της ανάθεσης και της διαμεσολάβησης και να αυτόοργανωθούμε, για να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας - για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν.